

De melkveehouderij

Met de klas waren wij
naar een melkveehouderij geweest
Toen we aankwamen
gingen we op de trampoline.

Toen kwam de boerin
en we gingen beginnen.

We begonnen met het
schoe borstelen en dat vond ik heel leuk!

En toen kregen we een
half uur pauze en we gingen
weer op de trampoline

en toe gingen we de halfjes
een naam vers geven.

En de geiten een naam geven
en ik vond het heel leuk.

Melle Fisser
klas 3

